

De nieuwe tijd

Christus Triumfatorkerk, 25 december 2022

Kerstmorgenviering

Voorganger: ds. Jaap van den Akker

Lezing Lucas 2: 1-20

Kerstspel onder regie van Servaas van der Zijden

Met medewerking van: Oscar, Alex, Micah, Noah, Luc, Tom, Roos, Maartje, Koert, Torben, Janna, Kees, Pieter, Laurens, Stef, Twan, Tessa, Noa, Sem, Amber, Eva, Benthe, Josephine.

KOMEN

- Voor de dienst
 - Er is een kindeke geboren op aard' (met dwarsfluit)
 - Komt allen tezamen (Lied 477: 1, 2, 4)
- Welkom
- de kerstkaars wordt aangestoken
 - Het is Kerst, wij vieren samen,
 - Jezus komt bij ons op aard'.
 - Alle volken roepen 'amen'!
 - Jezus is het wachten waard.
 - Wij begroeten Hem als koning,
 - Ook al komt Hij zonder pracht.
 - Onze wereld wordt Gods woning,
 - Kijk, zijn ster verlicht de nacht.
- Aanvangslied: 'Nu zijt welkome' (Lied 476: 1, 3 en 4)
- Moment van Stilte
- Begroeting en bemoediging
- Psalm van de Zondag: Psalm 98: 1
- Kyriegebed
- Glorialied: 'Eer zij God in onze dagen '(Lied 487: 1 en 2) (met dwarsfluit)

WOORD

- Gebed voor de Kerstdag
- Uit de Bijbel: Lucas 2: 1-14 BGT
- Lied: De herdertjes lagen bij nachte (Randstadbundel 156: 1) (met dwarsfluit)
- Kerstspel: 'De Geschenkenwinkel'
- Preekje: 'Een geschenk voor de nieuwe tijd.'
 - Een geschenk voor de nieuwe tijd – zo noemde Noa het - het kersttafereel in dat oude kerststalletje uit de kelder van de winkel. Het kerststalletje stond op de nominatie om weggegooid te worden. Het was verouderd. Het hoorde bij de oude troep die uit de winkel verwijderd moest worden. Oude collecte. Niet meer relevant. Niemand wil het nog hebben. Zet maar bij het grof vuil.
 - Zo'n stalletje, met zo'n zielige Jozef en Maria dat is toch hopeloos verouderd. Stoffig, kapot. In ieder geval: het hoort niet meer in een moderne winkel anno 2022.
 - Het is onze tijd in een notendop: Jozef en Maria, kindje Jezus - het hoort niet bij een eigentijdse, nieuwe winkel. Kerst dat is tegenwoordig een winterfeest – zelfs het woord Kerst wordt soms vermeden. Een winterfeest met een kerstborrel, een kerstpakket, een galajurk uiteraard en jacquet. Gezellig eten met de familie. De hele *Allerhande* uitpluizen om weer iets bijzonders op tafel te kunnen zetten. Gezelligheid en lichtjes en kaarsen en een kerstboom. Zeker. Ik doe er allemaal aan mee. Natuurlijk.

Zo'n knus winterfeest heeft steeds minder stal en minder kribbe. Zet de stal maar in de uitverkoop. Kerst is vandaag de dag is: sentimentele reclame op de televisie, de kerstmarkt op het Lange Voorhout, luxe eten voor wie het kan betalen. En natuurlijk cadeaus onder de kerstboom of in een sok bij de openhaard – of gaat dat nog net iets te ver?

En dus moest ook de geschenkenwinkel uit het toneelstuk een fancy winkel worden met glitter en glamour, met sfeer en nepsnieuw en chocolademelk. Dat zijn tenslotte de geschenken voor de nieuwe tijd – tenminste, volgens de verkoopster in de vernieuwde geschenkenwinkel. Die had dat goed begrepen.

Tot er die onbekende vrouw opduikt – zo mooi gespeeld door Noa, die dat oude stoffige kerststalletje ziet en het verhaal vertelt dat bij die stal hoort.

“Vandaag is jullie redder geboren: Christus, de Heer. Hij is geboren in Betlehem, de stad van David. ‘Alle eer aan God in de hemel. En vrede op aarde voor de mensen van wie God houdt.’” Zij draait het helemaal om.

Het geschenk van een nieuwe wereld. Dat is juist dat kleine kindje dat daar in die nacht geboren wordt.

Niet alle glitter en glamour, alles wat steeds weer en steeds sneller vernieuwd en vervangen moet worden om de aandacht vaste te houden van ons consumenten. Welnee. De nieuwe wereld die is er allang. Hij moet alleen afgestoft worden,. Hij moet uit de kelder gehaald worden en in de etalage worden gezet. Zoals je elk jaar de doos met kerstpullen van de zolder of uit de berging haalt om ze nieuw leven in te blazen.

Dat is precies wat de komst van Jezus met de wereld doet.

Hij zet de wereld, hij zet alle mensen op deze wereld in een nieuw licht. Hij stoft ons af.

Opeens ga je elkaar anders bekijken. Opeens worden gewone dingen veel belangrijker: Persoonlijke aandacht. Een goed gesprek. Een wandeling naast je geliefde zonder een woord te zeggen, maar in de wetenschap dat het goed is. Dat blijkt opeens zoveel meer waard dan de mosterdsoep en de truffels. Hoe lekker die ook zijn.

Geschenken van een nieuwe wereld

Dat is het belangrijkste dat we moeten leren met kerst. *Het gewone leven blijkt bijzonder*. Het gewone leven wordt in het zonnetje gezet. Herders in het veld bij de schapen – ze staan opeens in een stralend licht. Een jonge vrouw in een klein dorp. Ze staat opeens in het licht. Een beduusde man die vader wordt, zonder te weten waar zijn kind vandaan komt. Hij staat op eens in de belangstelling. Alle ogen van de wereld zijn opeens gericht op gewone mensen, in de periferie van de samenleving. Waarom? Omdat God dáár wil zijn. Omdat daar het echte leven plaats vindt.

Dat was toen – en dat is nu.

God wil hier zijn, vandaag. Bij een kerstspel van kinderen. In een gewone kerk in de stad. God wil bij jou zijn vanmiddag aan het kerstdiner bij je ouders. Of met je kinderen.

Met kerst wordt alles anders, God maakt alles nieuw. Hij redt deze wereld van alle strijd en onrecht en zoveel dat Gods schepping kapot maakt. Maar God doet dat wel op zijn geheel eigen manier. Niet door de hele aarde in één keer schoon te vegen en op nieuw te beginnen met de schepping. Dat heeft hij al een keer gedaan, toen hij heel de wereld onder liet lopen en met één familie verder ging, Dat hielp niet, met de familie Noach ging het al snel weer mis.

Nee, nu doet God het anders. God maakt niets nieuws, God *hernieuwt* ons oude leven. Hij stoft ons af. Hij stoft de schepping af. En dan zien we weer hoe het werkelijk is. In het licht van de stal en in het licht van dat kleine kwetsbare kindje.

Zo woont God onder ons.

Zo is God bij ons – nu al. Dus bekijk je leven met andere ogen.

God is onder ons geboren.

Hij is er – ook nu, juist nu. Amen.

- Muzikaal intermezzo: O holy night (met dwarsfluit)

ANTWOORD

- Lied: 'Een ster ging op uit Israël' (Lied 496: 1 en 3)
- Gebeden
- Gaven, Tijdens de collecte zingen we:
 - Midden in de winternacht' (Lied 486: 1 en 4) (met dwarsfluit)
 - 'Komt verwondert u hier mensen' (Lied 478: 1, 2 en 4)
 - Luid klokje, klingelingeling (met dwarsfluit)

GAAN

- Zegen
- Slotlied 'Ere zij God'